



## *Lelievita Nieuwsbrief maart 2007*

Afgelopen maandag ontstond bij mij het idee een nieuwsbrief te maken over mijn werk binnen *Lelievita*. Al meer dan 7 jaar geef ik aurahealings, en in de loop van de tijd is er een heleboel aan activiteiten bijgekomen, dus zou het helemaal niet gek zijn om de mensen om mij heen regelmatig te informeren hierover. Maar door andere prioriteiten voerde ik het idee niet onmiddellijk uit. Totdat Peter me twee dagen later naar mijn *Lelievita*-niewsbrief vroeg: hij dacht dat ik deze al regelmatig schreef! Ik had nog niemand iets over mijn plannen losgelaten, maar blijkbaar hing het toch ergens in de lucht. Omdat ik gek ben op dergelijke intuïtieve 'toevalligheden' en daar ook als het even kan naar luister, ligt deze nieuwsbrief nu dus in je elektronische brievenbus. Wil je hem voortaan niet meer ontvangen, mail me dan even, dan haal ik je van de verzendlijst.

### **Manuscript *Langs de Regenboog* naar uitgever**

Zeventien jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven van een manuscript over de verwerking van een gewelddadige aanranding. Gelukkig heb ik het toen niet laten uitgeven, want inmiddels heb ik er een heleboel ervaring bij. Dit najaar heb ik het weer ter hand genomen en half februari heb ik het afgerond. Met dank aan al mijn lieve vriend(inn)en en familieleden die mee hebben gelezen en me tips hebben gegeven om het een mooier verhaal te maken. De titel is *Langs de Regenboog* geworden en Tijn Touber, redacteur van het tijdschrift *Ode*, heeft er een prachtig voorwoord in geschreven. Het manuscript gaat over de verwerking van angst. Over hoe de Wet van de Aantrekking werkt en hoe je, door te leren op je intuïtie te varen, weer vertrouwen kunt terugkrijgen in jezelf en in je medemens. *Ankh-Hermes* had bij voorbaat al geen belangstelling voor een autobiografisch boek. Ik probeerde het nog, door te vertellen dat het boek wel wat overeenkomsten had met *Dialoog met de Natuur* van prinses Irene, maar uiteraard was in dat geval de naam van de auteur doorslaggevend voor de verkoopcijfers. Gelukkig vond ik bij *Artemis* wel een geïnteresseerde houding. Mijn oudste zus had me getipt dat deze uitgeverij, die zich met name richt op vrouwen, net begonnen is en wellicht open zou staan voor dit onderwerp. Nu maar even afwachten dus.

### **Weekend Achterhoek**

Afgelopen weekend heb ik met Sylvia van Unnik-Marseille (ja, heel ver weg zijn we familie van elkaar maar dan moet je een paar honderd jaar terug in de tijd) een weekend gegeven met Chi Neng Qigong en Intuïtieve Ontwikkeling. Wat een mooie combinatie! Met 15 deelnemers (op de foto kun je zien dat er deze keer zowaar ook een man bij zat, volgende keer misschien een paar?) een ontspannen weekendje er tussenuit in de rustige Achterhoek. Er gebeurden prachtige dingen en bij sommigen voelde het als een ware transformatie. De sfeer in de groep was hartverwarmend, net als de ontvangst in het klooster, Huize Loreto. Toen ik daar in 2005 mijn eerste weekend organiseerde, samen met mijn vriendin en yogadocente Nathalie Gerards, wilde ik er ieder jaar wel terugkomen. Voor dit jaar had ik zelfs drie weekenden georganiseerd (behalve met Sylvia en Nathalie ook eentje met holistisch massagetherapeut Marjorie Paol), maar inmiddels hebben Sylvia en ik er ook nog eens twee extra weekenden bij gepland. Dit voelt als FLOW. De data vind je op de website.



### **Cursusfolder uit**

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in mijn cursusprogramma: de nieuwe folder t/m december is net uit. Het gaat om een cursus over de Wet van de Aantrekking/ het creëren van de werkelijkheid die je graag wilt (8 lessen, start op woensdagavond 9 mei), een meditatiecursus (5 lessen, start op maandagochtend 16 april), meditatiebijeenkomsten voor mensen die al kunnen mediteren (doorlopend, start op maandagochtend 4 juni) en weer twee nieuwe cursussen intuïtieve ontwikkeling (10 lessen, start op dinsdagochtend 18/9 of woensdagavond 19/9). Mocht je mensen kennen die hier mogelijk interesse voor hebben, laat het ze dan weten of vraag me om een folder toe te sturen. De folder en het inschrijfformulier staan ook op de website.

Een warme voorjaarsgroet van Harriet

*Lelievita*

Harriet Marseille

Koiland 36

2264 MP Leidschendam

070-3276697

[www.lelievita.nl](http://www.lelievita.nl)